



Noodhulp, voedsel en praktische hulp voor kwetsbare groepen in Oekraïne

OEKRAÏNE
ZENDING



— geloof delen wereldwijd —

Doet u
mee?

www.oekrainezending.nl

Noodhulp, voedsel en praktische hulp voor kwetsbare groepen in Oekraïne



Oekraïne is een land van tegenstellingen en de kloof tussen arm en rijk is nog steeds groot. Tegelijkertijd is het in delen van het land sinds 2013 onrustig en instabiel door de strijd met Rusland. Ook de kerken worden geconfronteerd met deze uitdagende omstandigheden en zien veel nood om zich heen. De UERC-kerken willen in deze situatie Gods liefde laten zien en bieden daarom hulp via allerlei diaconale projecten. Helpt u de kerken helpen?

Noodhulp

In de winterperiode bieden veel kerken noodhulp aan de meest kwetsbare doelgroepen, zoals oorlogsslachtoffers, gehandicapten, zieken en ouderen. De noodhulp bestaat uit het verstrekken van onderdak, medicijnen, kleding, schoeisel, levensmiddelen, sanitaire voorzieningen, etc. De kerken doen zoveel mogelijk zelf, maar kunnen uw financiële ondersteuning hierbij goed gebruiken!

Voedselpakket

In Rivne is de kerk ook diaconaal actief met voedselhulp voor ouderen. Veel ouderen kunnen vanwege hun leeftijd en lichamelijke beperkingen niet meer goed voor zichzelf zorgen. Ook leven ze vaak in armoede door de verslechterde economische omstandigheden, prijsstijgingen en hun kleine pensioentje van omgerekend slechts 50 euro per maand. Dat is niet toereikend voor hun dagelijks levensonderhoud. De kerk helpt nu zo'n 25 senioren met een voedselpakket en af en toe medicijnen. Zo'n pakket kost gemiddeld 15 euro. Voorheen gebeurde dat maandelijks, maar de kerk redt dat financieel niet meer en biedt nu eens in de drie maanden hulp. Wilt u de kerk helpen weer maandelijks hulp te bieden? Sponsor één of meerdere voedselpakketten t.w.v. 15 euro. In totaal is er 4.500 euro nodig.

Rolstoelproject

Een ander diaconaal project is het evangelisatie- en rolstoelenproject voor invaliden, onder wie veel oorlogsslachtoffers, in Ruda en Chmel'nitsky. De kerkleden ondersteunen daar diaken Valentin, die oude rolstoelen en rollators krijgt, opknapt, onderhoudt en ze dan aan invaliden geeft of verhuurt. In de contacten met de mensen wordt ook het evangelie gedeeld! Valentin kan een gift voor zijn werk heel goed gebruiken, maar is ook op zoek naar (gebruikte) rolstoelen en rollators. Helpt u hem daarbij?

Uw giften voor deze projecten zijn van harte welkom via **NL43RABO 0325771065** t.n.v. Oekraïne Zending o.v.v. het project waaraan u wilt geven.